

Even voorstellen: Esther

“Esther wil jij je even voorstellen?”

****zucht* ging er door mijn hoofd, “tuurlijk” was mijn antwoord..***

Dit is niet mijn sterkste kant, ik hou liever van een open praatje waar je elkaar de hand kunt schudden en in de ogen kunt kijken. Ook sta ik graag achter de camera en niet ervoor. Maar oké dit hoort erbij, laat dit stukje tekst mijn uitnodiging naar jullie zijn voor een gezellige ontmoeting.

Wie is Esther?

Mijn naam is Esther Wessels woonachtig in Lichtenvoorde, samen met mijn man en 3 kinderen. Wij zijn omringd door een groep kippen, aantal cavia's en een hond. Ik ben werkzaam binnen Sius als ambulante jeugdhulpverlener en daarnaast heb ik 1001 hobby's waarvan fotografie er toch wel uitspringt!

Wat is mijn kracht?

'Wat ik de mooiste uitdaging vind van fotografie is om het karakter, de emoties en de band tussen de mensen te vangen in één beeld. Dat je er op een later moment naar kunt kijken en je kunt zien dat het spontaan maar vooral echt is.'

Doe jij ook mee?

En fotografie brengt mij hier, deze passie delen en verbinden. Zo is samen met een aantal creatieve enthousiastelingen 'Het Perfecte Plaatje' van Sius ontstaan. Op vrijdag 24 november ben ik samen met Marco Krachten langs een aantal locaties gegaan, dit om jou te laten kennismaken met fotografie. Wij geven antwoorden op al je vragen en wij zetten samen de eerste stap naar dit leuke project. Het is voor iedereen die werkt, woont en ondersteuning krijgt vanuit Sius! Wij gaan de uitdaging aan en jij?

